

Protokoll fört vid Arbetarrörelsens  
arkivs årskonferens i Merlo arkiv  
lördagen den 12 april 1969.

§ 1.

Konferensen öppnades av arkivstyrelsens ordförande Alf Andersson, som hälsade särskilt inbjudna gäster och ombud välkommen. Denna gång hade man samlats kring ämnet författare i Sundsvall med docent Lars Furuland, Uppsala, som föreläsare. Ordföranden hälsade honom särskilt välkommen till Merlo, som han tidigare vid flera tillfällen besökt i samband med forskningsuppgifter. Bland de inbjudna befann sig elever från författaren Lars Ahlins årskurs vid Ålsta folkhögskola samt författaren Karl Östmans maka Hilda Östman och dotter fru Ruth Wredenbergs. Sammanlagt 35 personer deltog i årssammankomsten.

§ 2.

Till att leda förhandlingarna valdes Anselm Gillström och Fritz Andersson samt till sekreterare Reinhold Olsson. Anselm Gillström och Curt Näsman utsågs till justeringsmän.

§ 3.

Styrelsens berättelse och kassörens ekonomiska redogörelse föredrogs och på revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet ( se bil. 1 och 2 ).

§ 4.

Arvode till arkivarien upptogs till behandling. Kassören upplyste, att vid föregående årskonferens utsågs två av styrelsens ledamöter att reglera arkivariens arvode i relation till arbetsuppgifternas omfattning. Kommitterade hade tänkt sig en kompensation i någon form utöver det årsarvode av 2.000 kronor som utgått för vardera av åren 1967 och 1968 jämte 50 kronor i kvartalet för resor och brevporton samt 21 kronor som grundavgift till telefon. Tills vidare skall arvodet till arkivarien utgå som tidigare med 2.000 kronor.

§ 5.

Till styrelse återvaldes Alf Andersson, Johan Wallblom, Reinhold Olsson, Otto Sahlin och Fritz Andersson samt Curt Näsman som adjungerande ledamot. Till föreståndare för arkivet återvaldes Reinhold Olsson. Det blev också återval på styrelsesuppleanterna Edit Malmberg och Inez Sandberg.

§ 6.

Revisorerna Ivar Nordlander och Ernst Fahlberg omvaldes med Eva Söderlund som revisorssuppleant.

§ 7.

Till makarna Karin och Henry Gidlund överlämnades från arkivet en penninggåva för de tjänster de utfört vid olika föreningars sammankomster på Merlo. Under en paus i förhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe och te.

§ 8.

Efter kafferasten höll docent Furuland sin föreläsning, som han hade delat upp i två avdelningar. Han ställde först frågan: Finns det någon norrländsk litterär tradition? Hans översikt gav svar på frågan. Den finns även om den kom sent till synes i vår litteratur.

Många av de mer a kända norrländska författarnas verk åren omkring sekelskiftet har haft direkt anknytning till skogsindustrins genombrott. Där har Sundsvallsområdet intagit den främsta platsen.

Han gick därefter in på Olof Högbergs verk Från Norrlands sista halvsekel, Martin Kochs Timmerdalen, Karl Östmans Hunger och Den breda vägen och O. Dalkvists Under bolagsvälde. Ludvig Nordström kom också med i bilden.

Efter att ha berört flera andra författare från denna tid kom han in på de författare, som haft direkt anknytning till staden. Där har vi Oscar Rydqvist och Karl Johan Rådström i en äldre generation och Lars Ahlin i en yngre. Talaren förbigick heller inte skalderna, bl.a. den tidigt bortgångne Henrik Forsberg och samtida och sentida lyriker till honom.

Efter föreläsningen samlades de forna eleverna från Ålsta folkhögskola till samtal med docent Furuland om minnen från Ålsta för 35 år sedan. Furuland har i Svensk Folkhögskola 100 år skrivit om folkhögskolan som en bildningsväg för svenska författare och journalister.

Vid ett par tillfällen under sammankomsten på Merlo förekom ett par visningar av de båda arkivens samlingar.

§ 9.

Styrelsen beslut att inom sig uppdelat funktionerna i likhet med föregående år.

§ 10.

Som inga fler frågor förefanns på dagordningen avslutades årskonferensen med att tjänstgörande ordföranden framför deltagarnas tack till föreläsaren.

Dag som ovan

Reinhold Olsson

Justeras:

*Åke Eriksson*  
*Carl Johansson*