

FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR MEDELPAD
SUNDSVALL

MINNESANTECKNINGAR från sammanträde
med representanter för folkrörelsear-
kiven i Medelpad och Ångermanland den
6 maj 1981.

Plats: Kommunala förvaltningsbyggnaden
i Sundsvall

Närvarande: Från Medelpads folkrörelsearkiv (styrelsen) Olle
Wikström, föreståndare, Kalle Hammarström, ordförande,
Karl-Erik Rex, kassör Tom Sahlén, medlem i styrelsen
samt Maggie Pettersson, arkivvårdare.
Från Ångermanlands folkrörelsearkiv: Per Mattsson,
arkivarie och Martin Persson, medlem i styrelsen.

Olle W redogjorde kort för hur relationerna mellan de två
folkrörelsearkiven hade utvecklats genom åren. Samarbetet
hade blivit mindre gott eftersom det funnits strävanden från
Härnösand att centralisera allt folkrörelsematerial från länet
till arkivet i Härnösand. Folkrörelserna i Medelpad är dock
inte villiga att placera sitt material i Härnösand. För Medelpads
del är det också klart att det blir en landskapsdepå även i fram-
tiden. Var denna depå skall ligga är inte helt klart; eventuellt
i anslutning till ett nytt museum i Sundsvall.

Martin P förklarade att man i Härnösand inte var obenägen att
diskutera hur materialet från de olika folkrörelserna i länet
skulle fördelas mellan Sundsvall och Härnösand, men att det
avgörande problemet hittills varit att få materialet insamlat
och placerat "under tak". Det händer fortfarande att organisatio-
nerna inte vill släppa material ifrån sig och storavdelningarna
tar sällan initiativ till egna arkivinsamlingar. Här ligger det
avgörande problemet.

Per M uppskattade att antalet nykterhetsarkiv från Medelpad som
nu förvaras i Härnösand är ca 70. Han sade sig inte ha något
principiellt emot att Medelpadsdepån i Sundsvall tar över sådant
material men undrade om depån i Sundsvall skulle klara av ett ny-
tillskott av den storleksordningen. Dessutom är det arkivlämnar-
en själv som bestämmer var materialet ska förvaras. Det som är
viktigt nu är att folkrörelsematerialet tas om hand och kommer
under betryggande förvaring och att det dessutom förtecknas och
görs tillgängligt inom länet. Här finns ett område där vi kan
samarbeta: publicera gemensamma sammandragsförteckningar m m.

Martin P framhöll betydelsen av att det fanns en heltidsarbetan-
de arkivarie och frågade sig om denne inte kunde alternera mellan
depåerna i länet.

Per M ansåg att landstingets intressen och åtgärder var ganska
avgörande. F n tycks landstinget ha ett tämligen svagt intresse
för folkrörelsearkiven i länet, delvis p g a att vi inte har
en gemensam organisation. Landstinget är inte benäget att ge stora
bidrag till två folkrörelsearkiv. P g a det allmänna ekonomiska
läget kan riksarkivet (nämnden för enskilda arkiv) inte fördela

något ytterligare lönebidrag för kommande år. Vad man i det här läget kan diskutera är att göra gemensamma anslagsframställningar till landstinget. Alltså att behålla de två självständiga folkrörelsearkiven men inleda ett visst ekonomiskt samarbete. Sedan finns det andra problem med att ha två depåer i länet. Ett problem är att folkrörelserna allt oftare organiseras på länsnivå.

Olle W framhöll att varje tanke på en sammanslagning var omöjlig för Sundsvalls vidkommande. Vi börjar nu äntligen få ett fungerande landskpasarkiv och vill inte riva upp detta. Däremot bör vi naturligtvis samarbeta på de områden där det behövs: informera varandra, utbyta förteckningar osv.

Karl-Erik R undrade vad man ska göra med allt det Medelpads-material som nu förvaras i Härnösand och som fortfarande levereras dit.

Per M menade att organisationerna själva måste bestämma.

Tom S höll med om detta men trodde att representanterna för arkivdepåerna hade stora möjligheter att påverka placeringen genom diskussioner med arkivlämnarna. Han menade att det nu fanns två avgörande problem. För det första: vad ska man göra med det äldre material som nu är "felplacerat"? För det andra: vad ska man göra med det framtida materialet, som i allt större utsträckning kommer från länsorganisationer?

Det rådde samstämmighet om att dessa problem måste diskuteras och lösas på styrelsenivå. Olika samarbetsidéer framfördes. Tom S menade att dessa praktiska problem skulle finnas oavsett om depåerna fanns inom samma organisation eller inte, förutsatt att man behöll två separata depåer. Så länge man inte fått fram klara beslut om hur materialet ska fördelas får man räkna med konkurrens mellan depåerna. Däremot skulle Sundsvallsdepån sannolikt tjäna på att ingå i en gemensam länsorganisation: den skulle kunna dra nytta av folkrörelsearkivariens tjänster, och dessutom fick man ett ganska gott utgångsläge för att begära anslag till en ytterligare tjänst - en depåföreståndaretjänst - i Sundsvall.

Kalle H föreslog att det utkast till en fastare samarbetsform som nu framförts borde genomarbetas av representanter för Härnösand resp Sundsvall och därefter läggas som diskussionsunderlag för respektive styrelse. I de överläggningar mellan styrelserna som därefter kunde förväntas borde man även ta upp de praktiska problem med materialfördelning m m som diskuterats.

Sedan alla anslutit sig till Kalle H:s förslag och Per M och Tom S utsetts att arbeta fram diskussionsunderlaget avslutades sammanträdet.

Antecknare:



Tom Sahlén